



Derde zondag van de veertigdagentijd (Oculi = ogen)

Zingen lied 271 (gemeente blijft zitten)
Voorzang: cantorij
De tafelkaarsen worden aangestoken.

Stilte

Welkom en mededelingen

Liturgische bloemschikking

Zingen lied 283, geheel

Votum en Groet

Drempelgebed

Zingen antifoon 535d cantorij
Psalm 25a geheel, allen
antifoon 535d cantorij

Kyriëgebed, zingen lied 301f

Inleiding/met de kinderen

Zingen lied 332
1x cantorij 2x allen

Lezing Johannes 4: 5-26

Zingen lied 321: 1, 2 en 5,6

Lezing Johannes 4: 27-42
Zingen lied 653: 1, 3 en 7

Overdenking

Lied "Ik ben het water des levens"
2x cantorij, 1x gemeente

134 Ik ben het water des levens

Veel herhalen

Ik ben het wa-ter des le-vens
Jij bent het wa-ter des le-vens.
Wij zijn het wa-ter des le-vens.
Gij zijt het wa-ter des le-vens.
Wij zul-len het wa-ter vin-den.
Wij zul-len het wa-ter zijn.
Wij zul-len het wa-ter vin-den.
Wij zul-len het wa-ter zijn.

tekst: Dorothee Sölle muziek: Peter Rippen

Gebeden met acclamatie 368d

Onze Vader 369b

Collecten

Slotlied 981: 1, 4 en 5

Zegen 429c